

Nieuwjaarspeech – Tim Vandenput

Alleen het gesproken woord telt.

2014 was voor onze partij een goed jaar. Zowel op lokaal als nationaal niveau hebben we ons steentje bijgedragen aan de maatschappij!
De verkiezingen van 25 mei hebben aangetoond dat we in een opwaartse lijn zitten. Zelf ben ik Federaal Volksvertegenwoordiger geworden en heb ik dank zij jullie steun de kans om onze partij verder mee uit te bouwen op Belgisch niveau.
Wat ik vooral wil realiseren is de Dorpstraat terug in het verlengde van de Wetstraat te leggen ... Ik bedoel hiermee dat de mensen in de straat meer zeggenschap moeten hebben op wat er in Brussel gebeurt en dat ze ook moeten weten wat er daar gebeurt.

België

We hebben een sociaal-economische regering die een aantal cruciale zaken wil aanpakken, die de jobs zal vrijwaren en er nieuwe wil creëren.
Wij liberalen voelen ons heel goed in deze regering, omdat het over onze core-business gaat: economie en jobs. We zetten in op mensen die werk geven en mensen die werken! Zij zorgen voor de betaling van de pensioenen, het onderwijs, het onderhoud van de wegen, basisvoorzieningen. We doen een lastenverlaging voor werkgevers en doen iets in de personenbelasting zodat gezinnen meer overhouden op het einde van de maand. Sommigen zullen dat nu al zien op het loonbriefje van januari.
Een "Taks shift" van 2,7 miljard euro zit al in het regeerakkoord. De meeropbrengsten gaan oa direct naar de verlaging van de RSZ-bijdragen voor werkgevers en naar de welvaartsenveloppe. Dit is een enveloppe van 1,2 miljard euro waarmee de te lage pensioenen en werkloosheidsuitkeringen worden opgetrokken. Ook wij vinden dat heel grote bedrijven zoals Inbev en Albert Frères van deze wereld moeten belastingen betalen op de omzet en winst die ze genereren in België.

En ja ook wij zijn voorstander van een grondige herziening van ons fiscaal systeem, maar niet op de manier zoals vakbonden en linkse partijen willen met een vermogensbelasting.

De vermogens vinden we in België bij het geld op spaarboekjes en bij de woning die de mensen hebben, die worden vandaag al genoeg belast: Onroerende voorheffing op uw huis, taks op het verhandelen van aandelen, registratierechten bij aankoop van een onroerend goed, successierechten, ...

De verlichting

Nu we als liberalen – één en ondeelbaar – in de Brusselse, Federale en Vlaamse regering zitten moeten we oppassen en waakzaam blijven.

Het is democratisch normaal om met nationalist en conservatieve katholieken in een coalitie te stappen. Het is evident dat daarvoor een evenwichtig sociaal-economisch regeerakkoord werd afgesloten. Het is echter van in het begin duidelijk dat we volgende jaren waakzaam moeten blijven opdat we onze weg blijven gaan en niet meegaan in het discours van conservatieven en nationalist.

Wij liberalen zijn de stichters van de Verlichtingsbeweging, de cultureel-filosofische en intellectuele stroming uit de 18^e eeuw die aan de basis ligt van de waarden van onze maatschappij... Gelijkheid, eerbiedigen van de mensenrechten, de burgerrechten en de vrijheid van het individu. Deze waarden staan momenteel een beetje onder druk door de recente terreurdaden en politieke stromingen die deze basiswaarden en rechten willen verdringen.

Ik zou in het licht van dit nieuwe jaar een oproep willen lanceren aan de liberale leiders: "Let op onze fundamentele liberale verworvenheden. Vergeet nooit dat nationalist en christendemocraten geen liberalen zijn. Vergeet nooit dat ze in de loop van de geschiedenis tegen de Verlichting, tegen de vrijheid en gelijkheid gekant waren."

Hoeilaart

Een politiker is in de eerste plaats een vertaler: problemen vertalen in oplossingen. En die oplossingen liggen bij de mensen zelf.

Wij proberen Hoeilaart op die manier al 8 jaar te besturen: luisteren naar de mensen, hen inspraak geven en bij de uitvoering zoveel mogelijk rekening te houden met die gegevens.

Wij hebben twee jaar geleden ons beleid uitgeschreven in het BBC-model, dit gaan we nu verder uitvoeren. Dit doen we als een ploeg mandatarissen: schepenen, gemeenteraadsleden en ocmw-raadsleden! Marc Vanderlinden zal de Tenboslaan heraanleggen en de voorbereidingen van het Gemeenteplein verder treffen. Els Uytterhoeven zal het eerste kunstwerk van een serrist in de straat zetten en blijft met haar beleid de verenigingen ondersteunen. Eva De Bleeker zorgt voor de integratie van iedereen in onze multiculturele en pluralistische samenleving en zet zoveel mogelijk mensen aan het sporten. Jean-Paul Van Horenbeke zet het Starterscentrum verder in beweging en begeleidt het nieuwe parkeerplan in het centrum. Joris Pijpen zal een nieuwe web-site invoeren en de gemeentelijke diensten voorbereiden voor een digitaal platform voor het afleveren van documenten. De OCMW-voorzitter van onze coalitiepartner Pro-Hoeilaart zorgt verder voor een goed beheer van het OCMW waar mensen die ons nodig terecht kunnen.

Beste vrienden, in heel Vlaanderen is 9 van de 10 mensen liberaal, alleen weten ze dat nog niet allemaal! Ze willen vrijheid, vooruitgang, weinig betutteling, gelijkheid en respect voor iedereen.

Het is aan ons om die mensen te zeggen dat wij hen daarbij kunnen helpen, dat wij de beste garantie zijn om die waarden in onze samenleving te vrijwaren en te verdedigen. Wij zijn de partij van Vrijheid en Vooruitgang!

Dat is wat ik jullie wens voor 2015: een jaar vol goesting, vrijheid en vooruitgang!

Tim Vandenput
Uw Burgemeester